

I dag arbetar hela klassen
med skogens djur.
Siri ritar en grävling.



6

Lova ritar en räv.



7

Siri tycker att grävlingen
blir fin.



8

Lova är inte nöjd med räven.
Hon letar efter sitt sudd,
men kan inte hitta det.
– Siri, får jag låna ditt sudd?
frågar hon.



9

Lova suddar jättemycket.
Siri är rädd
att fjärilen ska försvinna.



12

– Tack för lånet!
säger Lova.
De ritar vidare
och bilderna blir klara.



13

Sedan skriver de namn.

– Oj, det blev fel,
säger Siri.

Man ska börja med stor bokstav
och sedan skriva små.



– Just det, säger Lova.
Får jag låna suddet igen?



Lova tar suddet.
Hon suddar jättehårt.
– Akta mitt sudd!
ropar Siri.



16

– Oj då! säger Lova.
Suddet gick sönder! 🖐️



17

Siri stirrar på fjärilen.

Ena vingen är av!

– Fröken! skriker Siri.

Lova hade sönder mitt sudd!



– Förlåt! säger Lova.

Det var inte meningen.



Siri stirrar ilsket på Lova
och tårarna rinner.

– Förlåt! säger Lova
igen.

– Nä! skriker Siri.
Fröken försöker
trösta.



På rasten vill Lova leka
med Siri.

Men Siri springer bara i väg.

– Låt mig vara!
fräser hon ilsket.



På fritis leker Siri med Alice.
Lova hoppas
att de ska fråga
om hon vill vara med.
Men det gör de inte.



Siri viskar något till Alice
och så springer de in i kuddis
och stänger dörren.



– Hur har det varit i dag?
undrar pappa när han hämtar Siri.



– Lova hade sönder mitt fjärilssudd,
säger Siri.

– Det gör väl inget, säger pappa.
Du har ju så många sudd.

– Du fattar ingenting!
säger Siri.

Det var mitt finaste!



När de kommer hem
har mamma tagit fram
en massa fina kort.

–Vi ska göra i ordning
dina kalaskort i kväll!
säger hon.



Siri skriver namn på alla korten.
Hon ska bjuda hela klassen.
Alice, Linus, Maja, Frank, Edvin...
Lova!



Siri är arg på Lova.
Hon vet inte
om hon vill bjuda henne på kalaset.
Men hon gör ett kort till Lova
i alla fall.



Lova är ledsen den kvällen.
Hon tänker på Siri.
De är ju bästa kompisar.
Eller är de inte det? 🖐️



När Lova kommer till skolan nästa dag
kan hon först inte se Siri.
Alla barn står runt omkring henne.
De verkar glada.



– Jag kommer på ditt kalas!
ropar Alice.
Det ska bli kul!



Alla har fått kalaskort.
Lova blir alldeles kall inuti.
Tänk om hon inte får något kort!



Hon vänder sig om
och går därifrån.
Hon vill inte se
när alla är glada,
för själv är hon ledsen.





Siri tittar efter Lova.
Hon hade hoppats
att de skulle bli sams i dag.
Det är tråkigt
att vara osams.



Men tänk om Lova
inte vill bli sams med henne?
Tänk om hon inte vill komma
på kalaset?



Siri tittar på Lova.
Men Lova tittar inte tillbaka.
De pratar inte med varandra
på hela dagen. 🖐️