

Astrid Lindgren

Sveriges största barnboks-författare och översatt till 88 språk.

Föddes den 14 november 1907 i Vimmerby.

Föräldrarna drev lantbruk. Astrid lekte mycket med sina syskon.

Vann en novelltävling 13 år gammal som trycktes i stadens tidning.

Vann en skrivtävling på ett förlag med "Britt-Mari lättar sitt hjärta" – hennes första bok.

Några av hennes älskade sagofigurer: "Pippi", "Emil", "Ronja" och "Karlsson på taket".

Astrid Lindgren har i många år varit Sveriges största barnboks-författare. Flera av hennes historier har blivit både film och teater. Även utanför Sverige är hon en populär författare. Hennes böcker har blivit översatta till 88 olika språk!

Astrid föddes den 14 november 1907 i Vimmerby. Föräldrarna Hanna och Samuel August Ericsson drev ett lantbruk på gården Näs. Astrid lekte hemma på gården med sina syskon Gunnar, Stina och Ingegerd. De klättrade och balanserade på allt de kunde hitta. Men de fick också arbeta på gården.

Astrid blev tidigt förtjust i sagor. I en liten stuga på gården bodde Edit med sina föräldrar. Hon var några år äldre än Astrid och Gunnar. De tre brukade leka tillsammans. Edit var mycket duktig på att berätta sagor. Astrid tyckte det var konstigt att Edit kunde tyda de svarta krumelurena i boken, som inte hon själv eller Gunnar kunde.

När Astrid började skolan kändes det läskigt först. Men hon trivdes och tyckte det var roligt att lära sig läsa och räkna. I Astrids andra skola fanns en språklärare som uppmuntrade henne att skriva. Ofta lästes hennes uppsatser upp för klassen. När Astrid var 13 år gammal vann hon en novelltävling. Berättelsen trycktes i stadens tidning.

Astrid fick höga betyg i skolan. Allra bäst var hon i svenska. Efter examen började hon arbeta på Vimmerby tidning.

När Astrid var 19 år blev hon gravid. För att slippa allt skvaller om det oäkta barnet valde hon att flytta till Stockholm. Hon födde en son som fick heta Lasse. Den första tiden fick han bo i en fosterfamilj.

Astrid utbildade sig till maskinskriverska och började arbeta som sekreterare. På en arbetsplats träffade hon Sture Lindgren som hon gifte sig med. Astrid blev hemmafru, men fortsatte att hjälpa till som sekreterare. Hon skrev också små berättelser för en tidning. Astrid och Sture fick tillsammans dottern Karin.

När Karin var 8 år blev hon sjuk i lunginflammation. Karin bad sin mamma berätta för henne om Pippi Långstrump. Astrid hittade på samtidigt som hon berättade. Historierna skrev hon senare ner och gav till Karin i 10-årspresent.

1944 skickade Astrid berättelsen om Pippi till ett bokförlag. Men redaktören på förlaget tyckte att Pippi var för ouppfostrad och vågade inte trycka berättelsen. Samma år vann Astrid andra pris i en skrivtävling hos ett annat förlag. Det blev hennes första bok, "Britt-Mari lättar sitt hjärta". Efter vinsten gjorde Astrid om sin berättelse om Pippi Långstrump och skickade den till samma förlag som gett ut hennes första bok. De tyckte om Pippi och gav ut boken. Astrid fick jobb på förlaget. Där arbetade hon på eftermiddagarna. På förmiddagarna satt hon hemma och skrev på nya böcker.

Astrid fortsatte att skriva berättelser. Hennes förlag gav ut flera böcker om Pippi, Mästerdetektiven Blomkvist, Barnen i Bullerbyn och alla de andra. Även efter sin pension fortsatte Astrid att skriva. Hennes sista kapitelbok var Ronja Rövardotter. Men Astrid fortsatte att skriva bilderböcker och kortare berättelser.

Astrid dog i sitt hem i Stockholm den 28 januari 2002. Då var hon 94 år gammal.

Publicerat med tillstånd
Läs om författare
Text Kristina Nordström
Studentlitteratur 2012



EN LÄSANDE KLASS